

OP ZOEK NAAR GELUK

Iedereen is op zoek naar geluk, zegt men. Jarenlang geloofde men dat dat geluk op aarde niet te bereiken was, of althans zeer broos was. Geluk was alleen weggelegd voor wie 'zijn hemel verdiende' in een leven na de dood.

Door de secularisering zijn in de twintigste eeuw stilaan studies ontstaan over geluk en hoe mens en gemeenschap ertoe kunnen bijdragen. Vooral vanaf de jaren 1990 verschenen er talrijke werken.

Zonder het belang van die studies in twijfel te trekken schets ik in de lezing toch eerder een filosofische benadering die uitgaat van het mensbeeld. De mens staat in relatie tot zichzelf, de materiële werkelijkheid, de anderen en wat hem overstijgt.

Mijn stelling is dat geluk te maken heeft met harmonie in die relaties, waarbij geluk meer is dan 'een goed gevoel'. Bepaalde houdingen zijn vruchtbaar voor geluk, anderen bedreigen het.

Deze invalshoek biedt mij ook de gelegenheid om het belang van de monastieke traditie beter te begrijpen.

Guido Dekeyser