

Blijft er nog ruimte voor geloof?

Ook al zijn sommige argumenten van de atheïsten niet te weerleggen en is het soms nodig ze te beamen, toch kan je meestal wel nuanceren. Daarvoor moeten wij de stellingen van de atheïsten stuk voor stuk aan een onderzoek onderwerpen en dan kan je tot de conclusie komen dat er toch nog is ruimte voor geloof. Toch mag je als gelovige nooit de gedachten van de atheïsten als waardeloos afdoen. Zij behoeden het geloof voor veel onheil.